

# Dank God in alles.

1 Thessalonicenzen 5:18a



Kan je God wel danken in crisistijd? In een tijd met veel werkeloosheid en hoge belastingen? Ja dat kan, het is zelfs een opdracht (zie tekst voorzijde).

Er staat 'Dank God in alles'. Dat betekent in **alle** omstandigheden. In voor- en tegenspoed.

**Waarom?** Omdat wij dankbaar horen te zijn voor al het goede wat we nog van God krijgen. Doordat we tegen God zondigen hebben we namelijk helemaal nergens meer recht op.

Altijd en overal zijn er genoeg redenen om Hem te danken: onze ademhaling, ons voedsel, Hij vult onze hand met wat we nodig hebben.

**Al het goede komt van de HEERE.**

Maar Hij wil niet alleen tijdelijke dingen geven. Hij belooft eeuwig leven voor allen die in Hem geloven. Hij gaf zelfs Zijn eigen Zoon. Dát geeft nog meer reden om Hem te danken!



---

*Voor alle bewoners*

---

*van dit adres*

---

*in Sliedrecht*

---

*Op 6 november is het dankdag. We danken God voor al Zijn goede gaven. Dankt u mee? U bent welkom om 14:30 en 19:30 in de Beth-El kerk, kerkbuurt 72 te Sliedrecht*