

# Deze wereld gaat voorbij!

*1 Johannes 2:17*

## #wat dan?

Laat je niet verrassen



Er is ontzettend veel ellende in deze wereld. De nietsontziende IS in het Midden Oosten. Kinderen op de vlucht. Aanslagen in Europa. Er is in de wereld onrust en onzekerheid. **Het wordt hier op aarde niet beter.** Wel eens bang voor de toekomst?

Misschien heb je ook in je persoonlijk leven veel meegemaakt. Mensen kunnen elkaar ontzettend veel aandoen. **Het kwaad zit in ons.** Bij sommige mensen komt het eruit: een moord, een harde vloek of hatelijke opmerking. Bij anderen zijn het slechte gedachten over iemand. Zo wordt liefde tot God en medemens gemist.

**Deze wereld, met alle ellende, is op weg naar het einde. #wat dan?** De Zoon van God, de Heere Jezus, komt terug. Hij zal alle mensen eerlijk oordelen. Iedereen met een openstaande schuld (voor alle slechte gedachten en daden) heeft geen toekomst, maar zal verlaten worden. Volgens de Bijbel is dat de eindeloze, eeuwige dood.

Maar God geeft liever een leven met eeuwig toekomstperspectief. Daarvoor kwam Jezus op aarde. Midden in onze ellende. Hij kwam om mensen te redden van het kwaad. Hij ging zelfs tot in de dood. Hij stierf, onschuldig, aan het kruis. Om zo de schuld te betalen van iedereen die in Hem gelooft. **Jezus zegt: "Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven".**

God zegt: Kom terug bij Mij. Zoek Mij en je zult Mij vinden. Stop met het kwade, doe het goede. Dan wacht je een geweldige toekomst, op een nieuwe aarde, in liefdevolle relatie tot God. Zonder ellende en voor eeuwig gelukkig. Voor hen geldt: **Het beste komt nog.**



*Voor alle bewoners*

---

*van dit adres*

---

*in Sliedrecht*

---

Meer weten? Lees de Bijbel, bijvoorbeeld Handelingen 10. Vragen? Mail met ons. Gratis Bijbelcursus volgen? [evangelisatiebethel@gmail.com](mailto:evangelisatiebethel@gmail.com)